



Visie: Prinses Paola, een gezonde en swingende school waar je op wereldreis vertrekt !

1. Iedereen telt !

Elk kind, elk personeelslid, elk familielid, elke ouder, elke bezoeker wordt steeds met respect behandeld.

Het onthaal is een cruciaal moment.

Oogcontact en eventueel knuffels bij jonge kinderen bevorderen het welbevinden.

We stimuleren zelfstandigheid en geven elk kind maximale kansen om te groeien!

We motiveren en waarderen elkaar voor ieders talenten zodat we een band van vertrouwen scheppen en een positief zelfbeeld hebben.

Transparantie en aldus goede communicatie liggen aan de basis van een vlotte werking.

We werken aan en streven naar een positieve familiale sfeer.

2. Gelukkig gezond !

We werken aan alle aspecten van gezondheid.

Gezonde voeding en voldoende beweging stellen we centraal omdat we hiervoor op school veel kunnen betekenen.

Om het welbevinden te kunnen garanderen werken we continu aan bewustwording en we geven zelf het goede voorbeeld.

Goede gewoontes worden aangeleerd en hierbij worden ook de ouders betrokken.

3. Elk puzzelstukje past in onze opbouw en thema' s !

We streven naar duidelijke afspraken waarbij enerzijds het thema in de klas tot leven komt in de leergebieden Nederlands, wereldoriëntatie en muzische vorming en de uitstappen aansluiten bij het thema en anderzijds met het leerkrachtenteam bepaald werd welke thema' s en welke leerstof aan bod komt in elke klas steeds rekening houdend met onze leerplannen.

Een goed samenwerkende lerarengroep zorgt voor beter onderwijs.

4. We ontdekken samen onze talenten

We leggen het accent op een muzische aanpak om de talenten van de kinderen beter te kunnen ontdekken en te stimuleren.

Zowel kennis als vaardigheden komen aan bod.

Kennis maken met verschillende culturen, zelfstandig leren werken en ook samenwerken, elkaar maar ook zichzelf evalueren en hierbij luidop een mening formuleren en steeds met respect voor elkaar, zijn de bouwstenen voor een goede ontwikkeling en een positieve houding!

5. De wereld ligt aan onze nieuwsgierige voeten

We voeden de kinderen op in hun eigen omgeving en nadien verruimen we hun wereld zodat ze verantwoordelijke wereldburgers kunnen worden met respect voor andere culturen.

